

Geloven begint bij jou

GELOOFSGEMEENSCHAP
HET PENNINCKSHUIS
DEVENTER

Soms vraag je je ineens af:
Is dit nu alles?

Is er meer in het leven? Wat is
voor mij echt de moeite waard?
Je bent de enige niet. Veel
mensen zoeken naar zingeving.

Zo'n groep zoekers is
Geloofsgemeenschap Het
Penninckshuis.

Onder het motto *Wie wat vindt,
heeft slecht gezocht* komen we
bij elkaar rond vieringen,
lezingen, gespreksgroepen,
leeskringen.

En ja, soms brengen we elkaar
op een idee of een inval en
vinden we iets dat ons troost
en/of uitdaagt.

Vanuit verschillende
achtergronden (doopsgezind en
remonstrant, maar ook
PKN, katholiek, humanistisch of
gewoon nieuwsgierig) willen we
elkaar inspireren en naar elkaar
omzien.

Ook gezelligheid vinden
we belangrijk. Samen eten,
samen genieten van film en
muziek.

Bij de activiteiten van Het
Penninckshuis staat voorop:

Dat iedereen zijn of haar eigen
keuze moet maken als het om
geloven gaat. Vrijheid en
tolerantie en speelsheid zijn
daarbij vanzelfsprekend. Aan
vaststaande rituelen hechten we
niet. Met elkaar zijn we
verantwoordelijk voor hoe alles
gaat. We hebben een predikante,
maar we maken met elkaar de
dienst uit.

We willen nadrukkelijk moderne
wetenschap en cultuur in ons
geloof een plaats geven. Er wordt
regelmatig over films, cartoons,
(pop)muziek en moderne
literatuur gepreekt.

Iedereen is bij ons welkom,
kinderen, homo's en lesbiennes,
anders denkenden, twijfelaars,
ongelovigen. We komen graag in
contact met jou. We zijn
benieuwd naar jouw geloof en
jouw zoektocht.

We nodigen je van harte uit om
eens vrijblijvend kennis met ons
te maken.

Wie weet word je wel
vriend(in)!

Dat kan via de website
<http://www.hetpenninckshuis.nl>

via facebook:
Geloofsgemeenschap Het
Penninckshuis

via één van onze gastvrouw of
-man na de dienst of tijdens
Open Kerk

via de predikante:
Sigrid Coenradie
telefoon 026 3333181
s.coenradie@hotmail.com

Wil je op de hoogte blijven van
onze activiteiten?

Laat je email adres achter op
info@hetpenninckshuis.nl

Het Penninckshuis zit centraal
in Deventer, Brink 89.

De vieringen zijn op zondag om
10.00 uur, behalve op de eerste
zondag van de maand.



WAT GEBEURT ER
ACHTER DEZE GEVEL ?